

Nieuwsbrief

Pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 8 juni 2022



Parochie
St. Jacobus de Meerdere
Enschede



Parochie
Maria Vlucht
Losser e.o.



Parochie
St. Franciscus van Assisië
Boekelo-Buure-Haakbergen



Agenda volwassenen

Enschede Jacobuskerk: woensdag 8 juni - Lezing over 'Maria, Moeder van de Kerk'

De lezing vindt plaats op woensdag 8 juni om 19.30 uur in het parochiehuis aan de Walstraat achter de Jacobuskerk. Rietie Kenter vertelt over het feest van Maria, moeder van de kerk, dat op tweede Pinksterdag gevierd wordt. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. U kunt u aanmelden via pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenenschede.nl of door een vrijwilliger aan te spreken.



Enschede Noord: donderdag 9 juni – Afsluiting donderdagochtendvieringen Ariënsstaete



Donderdagochtend 9 juni zal de groep van de Mariakerk om 9.30 uur voor het laatst vieren in Ariënsstaete. Nadat de Mariakerk gesloten werd, werd er eerst doorgevierd in de Kajuit, later in Ariënsstaete. De afgelopen twee jaar lag de viering door Corona stil. De groep is inmiddels te klein geworden om nog mee door te gaan. Daarbij is er op de vrijdagavond de vaste viering van en in Ariënsstaete. Zo is er toch nog met regelmaat een viering in de wijk. Na de viering is er koffie met gebak. Daar zorgen Johan en Joke Lubberink voor,

die veel voor de voortgang van deze viering betekend hebben. Allen van harte welkom om mee te vieren!



Agenda kinderen en tieners

Franciscusparochie: zondag 12 juni - Kleuterkerk oftewel Schelpjes- en duifjesviering

Komende zondag 12 juni is er om 10.00 uur een 'Kleuterkerk-viering' in de Bonifatiuskerk. We vieren een half uur, zoals we het bij de Kleuterkerk gewend zijn met korte en eenvoudige liedjes, de koffer, een verhaal (Toren van Babel), de (voedsel)mand, korte gebeden met gebaren, en ook de jarigen worden niet vergeten. De doopouders van de afgelopen twee jaar zijn persoonlijk uitgenodigd om hun schelpjes en duifjes op te halen,

maar iedereen is welkom! Pastor Frank de Heus en Lieke Wolferink gaan voor. Ton ten Hagen speelt piano. Liesbeth Leferink zorgt voor koffie en ranja naderhand en Margaretha Galera ontvangt de kinderen en hangt hen een button met naam om. We richten ons op kinderen van 3 tot 7 jaar, maar neem kleinere kinderen gerust mee.

We vragen iedereen die komt een doos(je) mee te nemen. We gaan samen de toren van Babel bouwen en zien of die blijft staan! Neem ook een houdbaar product mee voor de voedselbank. Dit bij wijze van collecte.



Franciscusparochie: Zondag 3 juli - Sterren kijken met de Franciscusbende

Zondag 3 juli doen we mee aan de landelijke Zonnekijkdag. We verzamelen om 12.30 uur bij de sterrenwacht aan de Oude Buurserdijk 2 te Buurse. Hopelijk schijnt deze dag de zon. Als dat zo is kun je hem op dit tijdstip het mooist zien. We zullen de zon veilig door een telescoop bewonderen. Van migrerende zonnevlekken tot kolkende lussen van gas die groter zijn dan de aarde. Amateurastronomen Marjantine en Jilles van Eindhoven laten je de zon zien zoals je die niet eerder zag. Ze weten er veel over te vertellen en geven tekst en uitleg over van alles en nog wat in ons zonnestelsel. Tussendoor krijgen we iets te drinken met een koekje aangeboden. We beëindigen het programma om ongeveer 14.30 uur. We vragen een eigen bijdrage van € 3,-- pp. Opgave via: Franciscusbende@Franciscusparochie.nl.

Zuidoost Twente opgave Vormsel 2022-2023: Voor opgave en meer informatie [klik hier](#). Tieners van groep 8 en hoger uit Maria Vlucht en Franciscus zijn komend schooljaar welkom om mee te doen in Enschede!

Afgelopen week: volwassenen

Enschede Jacobuskerk: 28 mei 2022 - Bedevaart naar Eggerode



Na drie jaar kon het eindelijk weer: met een groep Pelgrims op bedevaart naar het net over de grens gelegen dorpje Eggerode bij Schoppingen. Om 8 uur 's morgens verzamelde zich een groep van ruim 30 pelgrims, om van daaruit gezamenlijk in meerdere auto's naar Eggerode te rijden. Na aankomst op de parkeerplaats bij hotel Winter was er eerst koffie met iets lekkers. We keken enigszins bezorgd

naar boven: zouden de weergoden ons welgezind zijn?

Pastor Willy Rekveld, die namens het pastorale team de bedevaart begeleidde, had er alle vertrouwen in en hij kreeg gelijk. Bij de start van de kruisweg voelden we enkele druppels, bij de eerste statie aangekomen brak de zon door. In stilte volgden we de meer dan fraaie route door het landschap langs de 14 staties. Bij iedere statie werd de bijbehorende tekst gelezen en sprak pastor Rekveld een korte overweging, die werd afgesloten met een kort gebed. De kruisweg eindigt bij het punt, waar de rivier de Vecht ontspringt. Tijd voor een foto en ook om even bij te komen en alle indrukken nog eens even te laten bezinken, o.a. in de kaarsenkapel en de Maria Genadekapel, waar het prachtige Mariabeeld vereerd en bewonderd kan worden.

Om 12 uur ging pastor Rekveld voor in de Eucharistieviering in het mooie kerkje, waarvan de oudste delen stammen uit de 12e eeuw. Daarna stond in hotel Winter het warme buffet klaar, na gebed werd de bedevaart in goede sfeer en met lekker eten afgesloten.

Fijn dat we dit weer samen konden doen. Met dank aan Riet Franke voor het maken van de afspraken. Helaas kon zij er door een knieoperatie niet bij zijn. Volgend jaar weer! *Namens de pastoraatgroep Jacobuskerk, Hetty Mulder*

Het verslag van de synodegesprekken binnen ons bisdom is uit!



De afgelopen maanden zijn in veel parochies binnen ons bisdom gesprekken gevoerd n.a.v. de synode, die paus Franciscus in oktober jl. heeft uitgeroepen. Het ging over thema's als 'Samen op weg gaan', 'Vieren', 'Medeverantwoordelijkheid voor de missie', 'Dialogo in kerk en samenleving'. Elke parochie heeft het op haar eigen manier aangepakt. Bij ons in Zuidoost zijn er meer dan vijftig gesprekken gevoerd o.l.v. parochianen en pastores, ook met veel jonge mensen, ouders van dopelingen, communicanten, vormelingen en jongeren. Het bisdom heeft van al die gesprekken in al die parochies een verslag gemaakt. Zoals wij het als pastores lezen zal het een goede weergave zijn van wat er overal in de gesprekken geklonken heeft. Ons doet dat goed. Het verslag is niet kort. Elf pagina's. Misschien niet voor iedereen even gemakkelijk te lezen. Maar voor wie geïnteresseerd is, is het een aanrader. Vanuit de hele wereld worden komende maanden de verslagen richting Rome gestuurd. Wij – pastoraal team – zijn heel benieuwd, wat de uitkomst van de synode zal worden. Voor het verslag zie: <https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2022/06/Verslag-diocesane-fase-synodaal-proces-Aartsbisdom-Utrecht.pdf>. *Pastoraal werker Frank de Heus*

Ter bezinning

Alleen door Ans te Lintelo, jongerenwerker



Het feest van Hemelvaart en Pinksteren ligt alweer achter ons. HIJ is nu echt weg. Of toch niet? We moeten het alleen doen. Nou ja, alleen? Met alles wat we van HEM geleerd hebben zouden we klaar moeten staan om te beginnen. Maar hoe moet het dan? Wanneer doe je het goed? En wie helpt je? Wat als mensen je erop aanspreken? De leerlingen van Jezus staken ook de koppen bij elkaar en gingen ieder een kant op. Met alles wat ze geleerd hebben, met goede bagage en vol goede moed kregen ze toch tegenslagen te verwerken maar zagen ze ook prachtige dingen gebeuren. De groep volgelingen werd groter en groter in de beginjaren. Anno nu lijkt het wel of de gelovige gemeenschap steeds kleiner wordt. De gemeenschap van volgelingen heeft moeite om het hoofd boven water te

houden. Sommigen voelen zich alleen, een roepende in de woestijn. Ik voel me ook wel eens alleen met ZIJN verhaal. Heb steeds meer moeite om bv. mensen te vinden voor een activiteit als JP Sirkelslag. Veel dingen gaan ook goed hoor! Jongeren moet je de allerleukste inhoudelijke activiteiten bieden en dan is het nog maar de vraag of je ze zult terugzien. Tijden veranderen, oké, dat is waar. Maar 'De boodschap van Liefde' niet. Die is nog altijd even sterk. Logisch: u kiest de momenten om u ervan te laten doordringen. Maar Is het nu geen tijd om op te staan? Help elkaar met gemeenschapsopbouw, dan voel ik me ook niet zo alleen.

Enschede Zuid: De bloemen deze week gingen naar mw. Truus Bruineberg aan de Lijsterstraat.



Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:	p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl , 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld:	w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl , 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée:	c.berbee@rkzuidoosttwente.nl , 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus:	f.deheus@rkzuidoosttwente.nl , 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo:	Ans.telintelo@mariavlucht.nl , 06 309 58 689

Het eucharistisch gebed voor komende zondag: 2b: "Ja, waarlijk heilig zijt Gij Vader."

Live-streams:

Bonifatiuskerk Haaksbergen: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat>

Gerardus Majellakerk Overdinkel:

<https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdl6ZOmsK5xn1Mg>

Maria Geboortekerk Losser: <https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie>

Pancratiuskerk Haaksbergen: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen>

Sint Jozefkerk Enschede: <https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede>

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

Facebookpagina's parochies:

<https://www.facebook.com/Mariavlucht/>

<https://www.facebook.com/JacobusEnschede/>

<https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/>

U kunt uw parochie financieel steunen via onderstaande QR-code:



**Parochie
Sint Jacobus de Meerdere**



**Parochie
Sint Franciscus van Assisi**



**Parochie
Maria Vlucht**

Parochie Sint Jacobus de Meerdere Enschede

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ZfGyJyAGSfmcWn4V_pQSwQ

Franciscusparochie Boekelo, Buurse, Haaksbergen

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=IJSgaUHEQNSAzTgHDAIMg>

Parochie Maria Vlucht

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ>