

Nieuwsbrief
Pastoraal team Zuidoost Twente
Woensdag 11 januari 2023



Parochie
St. Jacobus de Meerdere
Enschede



Parochie
Maria Vlucht
Losser e.o.



Parochie
St. Franciscus van Assisië
Boekelo-Buure-Haaksbergen



Kopy vóór dinsdag insturen aan: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

Kerkbalans



Actie Kerkbalans gaat van start!

Van 14 t/m 28 januari start Actie Kerkbalans, de jaarlijkse gezamenlijke actie van o.a. de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk (PKN). Met uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans maakt u uw betrokkenheid bij het kerkelijk leven duidelijk. Onze kerken hebben een financiële bijdrage erg nodig. Geef dus gul! Elke geloofsgemeenschap verspreidt een eigen folder. U kunt die van parochie Maria Vlucht lezen in het uitgebreide bericht <https://www.mariavlucht.nl/actueel/actie-kerkbalans-2023>

Agenda volwassenen



Haaksbergen, donderdag 12 januari – 'Nieuw geloof in veranderende tijden'

We gaan ons, onder de bezielende leiding van dominee Jan Bouwmeester, bezighouden met het volgende: "Zonder geloof vaart niemand wel", zei ooit eens de bekende theoloog Harry Kuitert en zo is het nog steeds. Wat is er de laatste decennia veranderd, wat hebben we achter ons gelaten? En is daar wat voor in de plaats gekomen? Waaraan kunnen we ons vasthouden en wat kunnen we loslaten? Hoe kunnen we in deze tijden van zoveel onzekerheden nog 'duurzaam' blijven geloven? We nodigen u van harte uit om samen met deze vragen aan de slag te gaan. Bij voorkeur een week voordien aanmelden via wittem@kbo-haaksbergen.nl. Tijd: 14.00 – 16.00 uur, locatie: De Richtershof, bijdrage: € 5,-. *Harry Maathuis, voorzitter Werkgroep Wittem.*



Losser - zaterdag 14 januari: Inluiden Actie Kerkbalans

Met het luiden van de drie klokken van de oude toren door katholieke en protestantse kinderen

wordt op zaterdag 14 januari om 13.00 uur gezamenlijk het startsein gegeven voor Kerkbalans 2023. Tegelijkertijd beieren ook de klokken van de H. Maria Geboortekerk, van de Protestantse kerk en van kapel Oldenhove. Aansluitend spreekt pastoor Daggenvoorde van parochie Maria Vlucht in de H. Maria Geboortekerk over het belang van de actie en speelt organist Carlo van den Beld op het orgel. Daarna is er koffie en tijd om na te praten in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk.



Enschede Sint Jan: zondag 15 januari - Start week gebed eenheid van de kerken 'Doe goed, zoek recht!'

Op zondag 15 januari begint de 'Week van gebed voor eenheid'. In de St. Jankerk hebben we dan een woord- en communieviering. We bidden, dat God onze Vader ons allen heeft uitverkoren en met de Heilige Geest heeft gedoopt. Dat er binnen de Christelijke kerken, meer is dat ons bindt, dan dat ons scheidt. We lezen uit de

bijbel in gewone taal. We zingen van harte samen en worden daarbij begeleid, door fluit en orgel. Ik hoop velen van u te zien en er met elkaar een goede en betekenisvolle viering van te maken! *Tiny, Theresy en Valery.*

Enschede Sint Jan: vrijdagavond 20 januari – oecumenische gebedsdienst

In de week van 15 tot 22 januari is het de 'Week van gebed voor eenheid'. Het thema dit jaar is: Doe goed, zoek recht. Ook in Enschede doen we daaraan mee. Hieronder vindt u het schema.

Vanuit de parochie Jacobus de Meerdere, zal er op vrijdagavond in de St. Jan om 19.30 uur een gebedsviering zijn. Die wordt voorbereid en begeleid samen met de Baptisten Gemeente Enschede. Zo wordt er elke avond door 2 geloofsgemeenschappen een viering voorbereid en begeleid. Op donderdagavond is het in De Wonne. Volgende week vertel ik iets meer over de inhoud, waarmee we aan de slag gaan. *Tiny Hannink*

datum	geloofsgemeenschap	Locatie telkens om 19.30 uur
Maandag 16/1	Stadskerk de Verbinding GKV Noord	Stadskerk de Verbinding
Dinsdag 17/1	CGK Maranatha kerk Leger des Heils	CGK Maranatha kerk
Woensdag 18/1	Studenten vereniging IFES Int. Fellowship Church Enschede	Evangelische Gemeente Enschede
Donderdag 19/1	De Wonne RK Evangelischegemeente Enschede	De Wonne
Vrijdag 20/1	RK parochie St Jacobus de Meerdere Baptisten Gemeente Enschede	RK St Jan



**Haaksbergen parochiezaal
Bonifatius: vrijdag 20 januari -
Nederlands-Poolse avond met
Kerstliederen**

Net als in de afgelopen jaren willen wij u uitnodigen om Poolse en Nederlandse Kerstliederen te zingen in de parochiezaal bij Bonifatiuskerk aan de Veldmaterstraat 61-63 in Haaksbergen. Dit zal zijn op vrijdag 20 januari om 19.30 uur. Volgens Poolse traditie worden in Polen tot 2 februari (Maria Lichtmis) kerstliederen gezongen. Iedereen is van harte welkom.

U kunt tijdens deze avond van een kopje koffie of thee genieten met een lekker gebakje erbij. Ik hoop dat deze avond gezellig wordt voor iedereen. Na afloop vragen wij vrije gift voor onkosten. *Met vriendelijke groet, Teresa Busch Czarnecka*



Glanerbrug - zondag 22 januari: Oecumenische viering Week van Gebed

In het Syrisch-Orthodoxe klooster te Glane bent u zondag 22 januari van harte welkom voor een warme, oecumenische viering, verzorgd door de katholieke en protestantse kerk van Glanerbrug ism de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap. Een mooi uur waarin we stilstaan bij verbinding naar aanleiding van het thema van dit jaar:

"Doe goed, zoek recht". En natuurlijk weer een unieke kans om de sfeer van verbondenheid te proeven in deze mooie kloosterkerk. De viering begint om 10.30 uur en na afloop staat de koffie klaar!



**Zuidoost Twente: dinsdag 24 januari -
Informatieavond Lourdesreis voor onze drie parochies**

De parochies van Zuidoost Twente gaan weer samen op reis naar Lourdes, en wel met de bus van 27 april – 5 mei 2023. Na een (te) lange periode van het kan niet, het mag niet, het is beter om het nog niet te doen, willen we weer met veel enthousiasme een busreis naar Lourdes

organiseren met pastorale begeleiding, Pastoor Daggenvoorde, en ervaren bus-reisleidster Annigje Jannink. In 2019 zijn we ook vanuit onze drie parochies op pad geweest en alle betrokkenen hebben daar mooie en kostbare herinneringen aan over gehouden.

Ter voorbereiding op de reis van 27/4 -5/5 2023 houden we voor geïnteresseerden een informatieavond op dinsdag 24 januari 2023. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Locatie: Parochie Centrum, Nieuwe Schoolweg 2. Dit is achter de Jozefkerk a/d

7514 CG Enschede Oldenzaalsestraat in Enschede. Er is parkeergelegenheid. Aanvang: 19.30 uur

Agenda jeugd

Hé, Doe je mee.
Best gaaf!

Haaksbergen Pancratiuskerk: zaterdag 14 januari – Als je jong bent, kom dan in de touwen hangen om klokken te luiden!

Aanstaande zaterdag 14 januari gaan we om 13.00 uur kerkklokken luiden. Niet elektrisch, maar met de hand. Gewoon trekken aan een klokkentouw. Best spannend om de kerktoren te beklimmen

én de klokken te luiden. Geef je snel op! Opgave per mail vóór vrijdag 13 januari. Stuur je bericht naar Thij Willems (t.willems@franciscusparochie.nl) Deelnemers moeten aanstaande zaterdag om 12.45 bij de Pancratiuskerk zijn. Er staat warme chocolademelk voor je klaar.



Enschede Sint Jozef: zondag 15 januari – kindernevendienst met thema: 'Zie, het Lam Gods'

In de Heilige Schrift worden veel namen voor Jezus genoemd. Bijvoorbeeld Goede Herder, Levend Water of Messias. Welke namen ken jij? En wat betekenen deze namen voor jou? Op 15 januari gaat het over de naam "het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt". Luister maar eens goed tijdens de viering van de Eucharistie. Hoor jij het ook? *Groetjes, Leonie, Linda, Louise, Christiaan en Marijke*

In de afgelopen week ...

Zuidoost Twente: Museumpark Orientalis

Met twee busjes vertrokken we op 5 januari naar Museumpark Orientalis bij Nijmegen.

We verwonderden ons over de uitgelichte natuur en gebouwen. We kwamen langs een pleisterplaats in de woestijn. Zouden Maria en Jozef zo gezocht hebben naar onderdak? Toen we doorliepen, zagen we een uitgelichte waterloop: water, bron van leven. Verder in de route hingen gigantische grote uitgelichte vlinders en kaarsen. Met vragen aan de bomen werd je aan het denken gezet: wat is nu echt belangrijk in jouw leven? Ook kwamen we langs het paleis met binnenplaats van Pilatus, dat deel wordt intensief gebruikt in de tocht rond Pasen.

De foto's hieronder zijn gemaakt in het prachtig verlichte Arabische Dorp. Moslims zien Jezus als één van de vele profeten. De islam kent een herdenkingsdag over de geboorte van Mohammed.

In het Jodendom heet het lichtfeest 'Chanoeka'; het duurt 8 dagen. Het is echt familiefeest: mensen komen iedere avond thuis bij elkaar om te eten, te zingen, cadeautjes uit te delen en spelletjes te spelen.

"Engelenspel" was een gigantische grote toren gemaakt door een Duitse kunstenaar. Het bovenste gedeelte kon je met je voet in werking stellen: voor wie ben jij een engel? In het labrynt kon je al lopend tussen een spoor van lampjes helemaal tot jezelf komen. In de Romeinse herberg hebben we lekkere appelpunch gedronken. En in het hoofdgebouw stonden heel veel kerstgroepen uit Duitsland

opgesteld, de een nog mooier dan de ander. Het was een inspirerende reis. Zeker aan te bevelen voor een volgend jaar.



Enschede: Communicanten stellen zich voor aan medeparochianen

Op zondag 8 januari hebben de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste H. Communie, zich gepresenteerd in de St. Jankerk. Het was ook het feest van Driekoningen. De kinderen hebben allemaal een geschenk meegebracht, niet voor het kindje Jezus, maar voor de Voedselbank. Het



kinderkoor JM heeft enthousiast gezongen en Eliore speelde een lied op haar klarinet. Het was een leuke viering. *Namens de Werkgroep Eerste Communie, Annelies Tenbergen*



Enschede Zuid: Het bloemetje van afgelopen week ging naar mevr. Alice Snijders aan Assinklanden.

Ter inspiratie

Een geestelijk thuis vinden door Frank de Heus, pastoraal werker

Komende zondag horen we in het evangelie (Johannes 1, 29-34) hoe Johannes de Doper in Jezus de zoon van God herkent. Johannes herkent die zoon van God in Jezus, omdat hij ziet, hoe Jezus – begeistert als hij is – mensen inspireert. Jezus komt hem voor als een lam. Bij Hem heb je niets te vrezen. Mensen voelen zich veilig bij Jezus en leren van Hem. Het doet mij ook even denken aan de oude Simeon in de tempel, die hetzelfde overkwam. Jezus was toen nog maar een baby. Pas geboren. Heel zijn leven, had Simeon naar de Messias uitgezien en dan, op zijn oude dag, krijgt hij dat kind in zijn armen gelegd om het te zegenen. Johannes heeft net zo naar die Messias uitgekeken. Hij heeft Hem met donder en vuur verkondigd, mensen gedoopt; en dan eindelijk mag hij het meemaken! Mooi toch?



Hij ontmoet de zoon van God. Johannes vertelt de mensen, dat hij Jezus niet kende. Dat vind ik vreemd. Ze waren toch familie van elkaar? Zeker in die tijd van zogenaamde 'extended families' moet je elkaar toch gekend hebben. Of bedoelt Johannes te zeggen, dat hij dit niet eerder in Jezus had gezien? Zoals wij verrast kunnen worden door mensen, die we al veel langer kennen, maar opeens in een ander daglicht of een andere context zien? Hoe dan ook. Erg lang heeft Johannes Jezus daarna niet meer meegemaakt. Hij

werd letterlijk een kopje kleiner gemaakt door Herodes. Leerlingen van Johannes evenwel besluiten om met Jezus mee te gaan. Ze zijn op zoek naar een woning, een geestelijk huis, waar je het leven leert leven. En dat is precies wat Jezus wil zijn. Een geestelijk huis. Zij horen Johannes zeggen: 'Zie, het lam Gods' en ze besluiten bij Hem te blijven.

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde: p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl, 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, 06 208 74 866
Pastoraal werker Carla Berbée: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, 06 412 52 558
Pastoraal werker Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 98 833
Jongerenwerker Ans te Lintelo: Ans.telintelo@mariavlucht.nl, 06 309 58 689

Live-streams (*Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending*):

➤ *Prefatie en Canon 12D*

Bonifatiuskerk Haaksbergen: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat>

Gerardus Majellakerk Overdinkel:

<https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdl6ZOnsK5xn1Mg>

Maria Geboortekerk Losser: <https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie>

Pancratiuskerk Haaksbergen: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen>

Sint Jankerk Enschede: <https://www.youtube.com/channel/UCijWpjQKzbczFyCCrBkhyA>

Sint Jozefkerk Enschede: <https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede>

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

Facebookpagina's parochies:

<https://www.facebook.com/Mariavlucht/>

<https://www.facebook.com/JacobusEnschede/>

<https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/>

U kunt uw parochie financieel steunen via onderstaande QR-code:



**Parochie
Sint Jacobus de Meerdere**



**Parochie
Sint Franciscus van Assisi**



**Parochie
Maria Vlucht**

Parochie Sint Jacobus de Meerdere Enschede

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ZfGyJyAGSfmcWn4V_pQSwQ

Franciscusparochie Boekelo, Buurse, Haaksbergen

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=IJSgaUHEQNSAzTgHDAIMg>

Parochie Maria Vlucht

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ>