

Nieuwsbrief

Pastoraal team Zuidoost Twente

Woensdag 1 februari 2023



Parochie
St. Jacobus de Meerdere
Enschede



Parochie
Maria Vlucht
Losser e.o.



Parochie
St. Franciscus van Assisi
Boekelo-Buure-Haskebergen



Kopy (max. 200 woorden) vóór dinsdag insturen aan f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

Video van de Paus februari: voor de parochies



VOOR PAROCHIES

"Laten we bidden dat parochies, door de gemeenschap centraal stellen, steeds meer gemeenschappen worden van geloof, broederschap en opvang van de meest behoeftigen".
- Paus Franciscus -

Uitdaging voor de mensheid en de missie van de Kerk - februari 2023

"Parochies zijn geen exclusieve club, die het gevoel geven tot een bepaalde sociale groep te horen." Dit is de visie van Franciscus op parochies die hij uitlegt in de video van februari.

De Paus zegt ons dat parochies "opnieuw scholen van dienstbaarheid en vrijgevigheid (moeten) worden, met hun deuren altijd open voor de uitgesloten... en voor hen die erbij horen... voor

iedereen". Het moeten "hechte gemeenschappen zijn, zonder bureaucratie, waarin de mensen centraal staan". En hij eindigt zijn boodschap met ons te vragen "moedig te zijn" om parochies opnieuw zo te maken.

Zijn gebedsintentie voor deze maand is daarom: "Laten we bidden dat parochies, door de verbondenheid, de verbondenheid van de mensen, de kerkelijke verbondenheid centraal te stellen, steeds meer gemeenschappen worden van geloof, broederschap en gastvrijheid voor de meest behoeftigen."

Je ziet de video en nog veel meer nieuws uit de wereldkerk op onze inspiratiepagina:

<https://www.mariavlucht.nl/inspiratie-nieuws-uit-de-wereldkerk>

Nieuws van de Oase



Op zondag 8 januari hebben we op de Tankenberg, in een glooiend gebied met schitterende bossen en doorkijkjes op weilanden en Twentse boerderijen, de Driekoningentocht gewandeld. We volgden de sterren die ons naar een verwarmde boerderij brachten. Onder het genot van chocolademelk en kerststol hebben we met elkaar de wereldse problemen doorgenomen.

Oplossingen konden we niet bedenken, wel om er voor elkaar te zijn. Met een korte overdenking en enkele liederen gingen we gesterkt naar huis.

Achter de schermen wordt er hard gewerkt om een nieuwe behuizing op de Oase te realiseren. Eind februari, begin maart kunnen we uw hulp goed gebruiken. U hoort hier meer van via media of mail.

Het nieuwe seizoen begint op eerste paasdag 9 april 's morgens om 6.00 uur met de vroege Paasdienst tijdens het opgaan van de zon op het Oaseterrein. "Weet dat je welkom bent" Met een hartelijke groet van het Oaseteam

Bijbelweetje Het is de Maand van de Bijbel, nog tot 22 februari. Daarom tot die tijd elke week een Bijbelweetje!

Wist u dat er in de Coronatijd, in 2020, een handgeschreven Bijbel is verschenen die geschreven is door maar liefst 950 mensen? Op deze website kunt u hem integraal bekijken: www.coronabibel.ch In het menu (bovenin bij de drie streepjes) vindt u een pagina over de ontstaansgeschiedenis van dit bijzondere Bijbelproject. De website is wel in het Duits, maar de Bijbel zelf is een lust voor het oog en een bron van inspiratie!



Agenda

U kunt zich inschrijven voor onze busreis naar Lourdes



Vorige week dinsdag werd in het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg in Enschede een informatieavond gehouden over de Lourdesbedevaart (van 27 april t/m 5 mei 2023). De belangstelling vanuit heel Zuidoost Twente was boven verwachting en de sfeer aangenaam. Annigje Jannink-Annink (reisleader)

en pastoor Daggenvoorde lieten een informatieve PowerPoint zien. De reis naar en van Lourdes geeft wat toeristisch te zien en als bedevaart echt wat te beleven is. We gaan via Reims. Daar bezoeken we de kathedraal waar alle Franse koningen zijn gekroond. Ons eerste hotel is in de buurt van Troyes. We bezoeken de kathedraal van Vezelay en de derde dag gaan we naar Rocamadour en hopen dan tegen 14.00 uur in Lourdes aan te komen.

Vezelay en Rocamadour zijn twee belangrijke bedevaartplaatsen voor pelgrims op weg naar Santiago de Compostella in Spanje. Op de terugreis overnachten we in Nevers zodat we gelegenheid hebben Bernadette te bezoeken die daar ligt opgebaard.

Inmiddels zijn er al 25 stoelen bezet in de bus. Op www.christoffelreizen.nl kunt u zich nog inschrijven. Klik op de groene knop 'boek een reis' (rechtsboven), daar vindt u de Negendaagse busreis Lourdes. Drie in een parochie. Dat zijn wij.

Meer informatie:

Voor Enschede en Haaksbergen: Hetty Eckers tel.: 06-22 26 82 64 / 053-433 37 18 of Annigje Jannink-Annink tel.: 053-434 26 50

Voor Lonneker, Losser en Glanerbrug: Annelies Severt tel.: 053-435 98 28

Voor Overdinkel: Ina Kuiper tel.: 06-30 30 12 01

<https://www.mariavlucht.nl/actueel/parochiebedevaart-naar-lourdes-2023>



Getuige van de verrijzenis. Samen in gebed en in gesprek gaan is een ondersteuning en een verrijking, zeker in de Veertigdagentijd!

We luisteren, bidden en gaan in gesprek met elkaar aan de hand van de podcastreeks: Getuige van de Verrijzenis van Ignatiaans initiatief "Bidden Onderweg".

Het is op zes woensdagavonden vanaf 1 maart in het parochiehuis aan de Walstraat te Enschede. Je bent welkom om elke week te komen of alleen wanneer je kunt, elke avond staat op zich. Opgave is gewenst maar niet noodzakelijk via

pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Data: 1 maart, 8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart, 5 april

Tijd: 19.30 tot 21.00 uur

Tot dan!

Juliette

Pannenkoeken bakken. Sorry, dit artikel is geen verdwaald verhaal uit de Libelle. Het had



kunnen zijn, maar ook het magazine 'Klooster' heeft erover geschreven. 'Pannenkoeken eten' is een oude traditie op Maria Lichtmis. Een traditie die bij onze zuiderburen heel bekend is. Als we even op Google zoeken maar 'Pannenkoeken Maria Lichtmis' lezen we dat de gewoonte om op 2 februari pannenkoeken te eten vooral in Brabant en België in ere wordt gehouden.

Kinderen zijn er dol op. Ook in onze parochie's zullen een tiental gezinnen op 2 februari pannenkoeken eten. Veelal door opa of oma

gebakken. Een eenvoudig oud gebruik om op Maria Lichtmis, 40 dagen na kerstmis, de kerstperiode feestelijk af te sluiten.



In onze kerken werden vroeger op Maria Lichtmis kaarsen gewijd en de kerststal opgeruimd. De oorsprong van dit bijzondere lichtfeest is oud en gaat misschien wel terug tot de tijd van de Kelten. Zij waren het die feest vierden omdat de dagen zich gingen lengen. De overgang van winter naar lente. De vorm en de kleur van de pannenkoek werden gezien als een verwijzing naar de zon en het licht. Op de laatste pannenkoek van de stapel brandde men soms ook een klein kaarsje. Zou het niet prachtig zijn als we ons de traditie van Maria Lichtmis eigen gaan maken?

Doe mee! Bak op 2 februari pannenkoeken voor uw (klein)kinderen. Zij zullen dan nú smullen van de pannenkoeken en later met een glimlacht op hun gezicht een oude traditie in onze katholieke kerk herinneren.

<https://ponton.squatina.be/blog/waarom-wij-op-maria-lichtmis-pannenkoeken-eten>

Lezing over heiligen in tijden van oorlog en vrede: Zondag 5 februari:

Praktische informatie: De lezing vindt, in het kader van Bezinning & Inspiratie, op zondag 5 februari 2023 plaats in de Protestantse kerk of naastgelegen Aleida Leurinkhuis aan het Raadhuisplein in Losser. Aanvangstijd 15.00 uur. Toegang € 6,00 (incl. een consumptie). Contact en kaartverkoop: Wilma ten Bolscher (053 538 3152) of kaartenbeni@protestantsegemeentelossier.nl

Parochie Jac. De Meerdere, Sint Janskerk: Komen jullie volgende keer ook om mee te doen met de Klokjesviering? Dat zal zijn op zondag 26 februari om 10⁰⁰ uur in de sint Jan-kerk.



Parochies Zuidoost Twente: Omzien naar elkaar. In de maanden februari en maart kun je je opgeven voor een gesprek m.b.v. De KLETSPOT. We vragen bestaande groepen ook om het op te pakken.

Het is een manier om met elkaar in gesprek te komen rond het thema OMZIEN NAAR ELKAAR. In de drie grote parochies zijn ambassadeurs gevonden om dit initiatief verder uit te dragen. We hopen dat er fijne gesprekken ontstaan, net als vorig jaar bij de ontmoetingen in het kader van het synodale proces (om de Paus te helpen).

Inmiddels is in lokale media ook aandacht geschonken aan ons initiatief. Zelfs Twente FM (105.6 FM, www.twentefm.nl) pakte het op.

<https://www.twentefm.nl/ietsgemist/16348/omzien-naar-elkaar-ans-te-lintelo.html>

Carla, Monique ,Ans

Betreffende Parochie Maria Vlucht:

In de parochiecentra van elke geloofsgemeenschap is een Kletspot aanwezig. Wie hem leent vult even een formulier in, zodat we weten waar de Kletspot uithangt.



De vastentijdapp. De whatsappgroep in de komende vastenperiode (op initiatief van Frank de Heus) haakt aan bij het thema OMZIEN NAAR ELKAAR. Om deel te nemen aan deze app: neem contact op met Frank de Heus via f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

De voorbije week

Parochie F.v. Assisi. Korenmiddag

Vrijdag 16 december hebben we bij en in de Bonifatiuskerk een korenmiddag gehouden. Er waren 6 verschillende koren en zangers die kerstliederen ten gehore hebben gebracht. In de kerk kon je een kaarsje branden en het mooie kerstpanorama bewonderen.

Ondertussen kon je genieten van koffie, thee, chocolademelk of glühwein met een lekker koekje.

Het goede doel dit jaar was de voedselbank. We hebben hen het mooie bedrag van 295 euro geschonken.

Namens de organisatie heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Een impressie op <https://www.youtube.com/watch?v=OPofRGMcfD0&t=545s>

Bernardie en Brigitte



Parochie Jac. De Meerdere: Enschede Zuid: Het bloemetje van afgelopen week ging naar dhr. en mevr. Van Oosten in de Heutinkstraat te Enschede.

Theatergroep 'sTOF bestaat 10 jaar



Op 27 januari 2023 kwamen leden en oud-leden van theatergroep 'sTOF bij elkaar om het 10-jarig bestaan te vieren. In 2012 speelden Michel, Sharon, Remco en Majenge met z'n vieren in de Jacobuskerk te Enschede namens het jongerenpastoraat in het kader van Serious Request met NIETS IS WAT HET LIJKT. Jeugdwerkburo Stap bood jaar een voorstelling aan als begin voor een JP jaar. Die voorstellingen waren goed maar knetter duur. Twee aanleidingen om een eigen theatergroep op te richten. Met een korte toespraak van Ans en een stukje taart, een glaasje en een buffetje, een bezoekje van pastoor Daggenvoorde, keken we terug naar beelden van 10 – 9 - 8 jaar enz. terug. Op initiatief van Michel, onze regisseur, en Ans begonnen we in 2013 met het opzetten van deze groep. De eerste repetitieavond was 27 januari 2013. Nog in datzelfde jaar traptten we af met het zelfgeschreven stuk GEVOLGD, gemaakt n.a.v. het verhaal van 'toen Jezus 12 jaar was'. In 2014 'VERANDERS' n.a.v. het verhaal van Job. In 2015 volgde 'GLASHARD' n.a.v. het verhaal van Ruth. Verdere hoogtepunten in deze 10 jaar zijn ONUITWISBAAR, STILLE NACHT, BLINDVERTROUWEN, ONDERUIT EN PUUR.

We zijn van plan om nog een hele tijd door te gaan. Michel heeft inmiddels assistentie gekregen van Noa en Esmee voor de regie. Hessel gaat de PR en de organisatie van Ans overnemen na haar pensioen. **Maar eerst komen we maart aanstaande nog met 'KLIK, een stuk over sociale media.** Het is ook heel plezierig om onderdeel te mogen zijn van 'STOF!



Ans

Ter inspiratie

Carnaval

Februari is de maand van het carnaval. Carnaval is een van oorsprong katholiek feest. Het is de ideale uitlaatklep vóór de vastentijd, de periode ter voorbereiding op het Paasfeest. Tijdens carnaval zie je dat mensen zich tijdelijk heel dwaas gedragen. In de Bijbel staan teksten met een strekking als 'Wat dwaas is voor de mensen, is wijs voor God'. Een paar dagen per jaar worden zaken even niet zo serieus genomen.



Persoonlijk vind ik carnaval heel gezellig. Ik zie dat mensen samen aan carnivalswagens bouwen. Tal van verenigingen bereiden thema's voor loopgroepen en eenlingen voor. Daar komt veel technische kennis, samenwerking en plezier bij kijken. Voor mij begint carnaval met de gezellige buutavond van de Carnavalsvereniging De Knunnekes in Groenlo. Oud-Grolschen en Grolschen samen aan lange tafels met een hapje en een drankje terwijl in de 'Noale Tonne' de wereld, Grolle en de mensen op de hak worden genomen, muziek en dans en onbezorgd lachen. Dan volgt de carnivalsmis in Losser. Die hoort er bij. Even stil staan bij de oorsprong en herdenken en bedanken. De OPKIKKERS van de Losserhof zorgen voor de lach op ieders gezicht. En na een tijdje volgt voor mij de optocht in Losser. Het is een feest om al die mensen met hun creaties voorbij te zien trekken. Kinderen en kleinkinderen om me heen. Op Rozenmontag trek ik weer naar Grolle om mijn familie en vrienden te zien en een glaasje met hen te drinken. Dan kan ik er weer een hele tijd tegen, ik heb dit zo nodig, Alaaf!

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde:

p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl, 06 391 70 407

Parochievicaris Willy Rekveld:

w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, 06 208 74 866

Pastoraal werker Carla Berbée:

c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, 06 412 52 558

Pastoraal werker Frank de Heus:

f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 98 833

Jongerenwerker Ans te Lintelo:

Ans.telintelo@mariavlucht.nl, 06 309 58 689

Live-streams (*Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending*):

- Prefatie en Canon 2 C

Bonifatiuskerk Haaksbergen: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-De-Veldmaat>

Gerardus Majellakerk Overdinkel:

<https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdl6ZOnsK5xn1Mg>

Maria Geboortekerk Losser: <https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie>

Pancratiuskerk Haaksbergen: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen>

Sint Jankerk Enschede: <https://www.youtube.com/channel/UCijWpjQKzbczFyCCrBkhyA>

Sint Jozefkerk Enschede: <https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede>

Websites parochies:

www.mariavlucht.nl

www.katholiekenschede.nl

www.franciscusparochie.nl

Facebookpagina's parochies:

<https://www.facebook.com/Mariavlucht/>

<https://www.facebook.com/JacobusEnschede/>

<https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/>

U kunt uw parochie financieel steunen via onderstaande QR-code:



Parochie
Sint Jacobus de Meerdere



Parochie
Sint Franciscus van Assisi



Parochie
Maria Vlucht

Parochie Sint Jacobus de Meerdere Enschede

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ZfGyJyAGSfmcWn4V_pQSwQ

Franciscusparochie Boekelo, Buurse, Haaksbergen

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=IJSgaUHEQNSAzTgHDAIMg>

Parochie Maria Vlucht

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ>