

Over de drempel

Op weg met Jezus



Ouderboekje project Eerste heilige Communie 2023
Franciscusparochie

Voorwoord

We leven in een wereld, die een dorp geworden is. Jonge mensen reizen over de wereld alsof het niets is. Ze zijn er mee opgegroeid. Sociale media verbinden ons in no time met mensen ver van ons vandaan. Nieuws reist razendsnel. Onze tijd vult zich met gemak. Er is veel te kiezen en veel te doen. De nieuwe wereld biedt veel mogelijkheden. Er is veel om blij mee te zijn. Maar de wereld wordt ook ingewikkeld. Oude zekerheden vallen weg. Op een goede manier samenleven is niet vanzelfsprekend. Toch verlangen we allemaal naar een warme samenleving, waar voor iedereen plek is en waarin we ons met elkaar verbonden weten.

Hoe zetten we onze kinderen in deze wereld op het goede spoor?

‘Leven in het spoor van Jezus’ kan daarbij helpen. Maar daarvoor moet je wel over de drempel stappen. Over de drempel van de traditie om je daarin te willen verdiepen en te ontdekken, wat er aan waardevols en wijsheid in te vinden is. Over de drempel van de kerk om je te verbinden met een gemeenschap van gelovigen, die samen willen leven in dat spoor van Jezus, elkaars vreugde en verdriet willen delen, elkaar willen steunen en stimuleren.

Jezus droomde van het land van God. Dat land van God is nabij. Het is een land waar mensen zich aan elkaar geven als brood en wijn. Jezus heeft ons dat voorgedaan. In de eucharistieviering ontvangen wij Hem als bron van inspiratie voor ons leven. Wat wij vieren in de eucharistie nemen we mee naar het leven van alle dag. Dat verbindt, breekt in, maakt open en geeft hoop en energie.

Daar willen wij de kinderen mee bekend maken in dit project. Maar ook als ouder zal je er iets aan opdoen. We dragen kennis over, maar hopen ook het hart te raken.

Pastoraal team en Stuurgroep Eerste heilige Communie

Wat bieden wij aan?

We willen uw kind met name drie dingen meegeven.

1. Allereerst willen wij uw zoon of dochter helpen een relatie op te bouwen met de levende Christus. We doen een appèl op het verstand van de kinderen en we willen ze het land van God laten beleven. We willen proberen gevoeligheid te wekken voor Gods verborgen aanwezigheid in ons leven.
2. Ten tweede willen wij uw zoon of dochter binnen leiden in de wereld van de traditie; van verhalen, gebruiken en wijsheden van de Rooms katholieke kerk. We willen kinderen gevoelig leren worden voor de gang door het liturgische jaar, van de Eerste Advent tot aan Pasen en daarna. Zo volgen we als vanzelf ook het leven van Jezus van Nazareth.
3. Door samen met elkaar op te trekken willen we ten slotte werken aan gemeenschapszin. Christen ben je nooit alleen, maar altijd samen mét en vóór anderen. Het is de gemeenschap die het geloof doorgeeft. Zo'n gemeenschap gunnen we onze kinderen ook als zij ouder zijn. Daar moeten we nu al aan werken.

De drempel van de deur staat centraal in veel van onze bijeenkomsten. De kinderen zullen in de bijeenkomsten telkens letterlijk over de drempel stappen om het geheim van het land van God te beleven en te ontdekken.

Wat gaan we doen?

Bij het project horen ouderavonden, ouder-kind-bijeenkomsten, kinderbijeenkomsten en vieringen. Het programma vindt u achter op dit boekje.

Rol van de Stuurgroep en de pastor

De Stuurgroep Eerste heilige Communie en de pastor begeleiden en coördineren het project.

Rol van de ouders

Natuurlijk werd u verwacht op de ouderavond of **Startavond**. Het project is immers iets van ons allemaal samen. Naast een inhoudelijk deel kwamen op deze avond veel praktische zaken aan de orde en werden alle taken verdeeld.

Daarnaast wordt inzet van ouders gevraagd bij verschillende bijeenkomsten en vieringen. Thuis kunt u met uw kinderen gesprekjes voeren, opdrachten maken, teksten lezen en bidden met uw zoon of dochter met behulp van het werkboek. **Het hele project is een oefening in gelovig leven dat thuis haar basis vindt.**

Rol van de scholen

Scholen kunnen een parallel-programma aanbieden, dat geschikt is voor heel groep 4. Dus ook voor kinderen, die niet katholiek worden opgevoed. Het programma op school kan de catechese binnen de parochie ondersteunen en sterker maken. Voor scholen kan het een mooie manier zijn om invulling te geven aan hun katholieke identiteit. Het is echter aan de scholen zélf of ze een dergelijk programma al dan niet aanbieden.

Kinderbijeenkomsten, soms met ouders

Ouder - Kinderbijeenkomst

Over de drempel van het land van verwachting

We lezen het verhaal van de engel Gabriël, die Maria vertelt, dat zij zwanger zal worden van een zoon (Lucas 1, 26-38). Met dit verhaal wordt de tijd van de Advent ingeluid. Een tijd van blijde verwachting. Ouders en kinderen maken een adventskrans en bespreken waar zij verwachtingsvol naar uitzien.

Kinderbijeenkomst

Over de drempel van het land, waartoe Jezus jou roept.

Na zijn werkzame leven als timmerman (Marcus 6,3) trekt Jezus het land in om te verkondigen, dat het Koninkrijk van God nabij is. Daartoe roept hij mensen op leerling van hem te worden. We lezen het verhaal van Levi de Tollenaar (Marcus 2, 13-17) en stellen kinderen de vraag, wat zij kunnen bijdragen aan de wereld om die een betere wereld te maken.

Kinderbijeenkomst

Over de drempel van het land, waarin God voor jou zorgt

Jezus vertrouwt erop, dat God weet wat wij nodig hebben en voor ons zal zorgen (Matteüs 6, 25-34). Er is veel, dat we in het leven zomaar ontvangen en waar we dankbaar voor mogen zijn. Daar willen we kinderen attent op maken. We maken een mobiel met wat kinderen als geschenken van God beschouwen.

Kinderbijeenkomst

Over de drempel van het land van allemaal samen

Soms zijn wij bang voor mensen en willen we niets met ze te maken hebben. Jezus doet het tegenovergestelde. Hij stapt op ze af. We lezen het verhaal over een griezelig mens (Lucas 8, 26-40). Iedereen hoort erbij. Iedereen heeft voor God een naam. Als je dat gelooft, kun je Gods bevrijdende kracht laten werken voor jezelf en voor anderen. De kinderen maken een uitnodiging voor de Eerste heilige Communie.

Ouder-kindbijeenkomst

Over de drempel van het land van genoeg voor iedereen!

Misschien wel de leukste en gezelligste bijeenkomst. De communicanten nemen hun vader en/of moeder mee en iets voor een gezamenlijke broodmaaltijd. Zo brengen we 'samen delen' in de praktijk. We lezen daarbij het verhaal van de vijf broden en de twee vissen (Marcus 6, 30-44). We komen samen óp of nabij Witte Donderdag, die als de dag van de instelling van de eucharistie wordt gevierd. Voor de maaltijd uit krijgen kinderen en ouders een rondleiding door de kerk.

Kinderbijeenkomst

Over de drempel van het land van herinnering. Generale repetitie.

We halen samen herinneringen op aan de verhalen over Jezus, die we hebben gehoord en vertellen het verhaal van het laatste avondmaal (Marcus 14, 12-31). Daarna gaan we oefenen voor de viering van de Eerste heilige Communie.

Ouderavond

Terugkijken en vooruitzien. Evaluatie.

Met ouders en communicanten kijken we terug op de voorbereiding. Wat was goed? Wat kan beter en hoe dan? Tegelijkertijd kijken we vooruit. En nu dan? Wat ga je nu verder in de kerk doen? We nemen de brief met praktische informatie over de viering van de Eerste heilige Communie door en oefenen het lied, dat we als ouders de kinderen bij binnenkomst in de kerk gaan toezingen.

Vieringen

Kerstmis

Jezus wordt geboren.

De Advent is ten einde. Het kindje Jezus is geboren (Lucas 2, 1-8). We vragen communicanten gewoonlijk actief mee te doen en te helpen in deze viering.

Aswoensdagviering

Over de drempel van het land van troost en vergeving

De veertig dagen voor Pasen, de Vastentijd, kun je tot een bijzondere tijd in het jaar maken, als je er aandacht aan besteedt. Met deze viering maken wij een goed begin. Kinderen worden uitgedaagd na te denken, hoe zij kunnen bijdragen aan het goede doel van het Eerste Communieproject. Het verhaal is dat van de vrouw, die Jezus kuste (Lucas 7, 36-50). Tranen worden gedroogd, zonden vergeven en het kwade wordt verzoend. Zo kan je met elkaar weer door één deur. De vastentijd kan mensen weer samenbrengen.

Presentatieviering

Dit jaar valt de viering samen met Driekoningen.

Viering van vuur en water op Stille Zaterdag

Over de drempel van het leven

Voorafgaand aan de officiële Paaswake vieren we op een vroeger uur een vesper gericht op onze kinderen. We komen samen rond de elementen van water en vuur om kinderen iets te laten meemaken van het Paasmysterie. Het gaat over 'opstand', 'opgewekte mensen' en 'leven na de dood'. Het is het grootste feest van onze kerk, dat kinderen niet mogen missen.

Viering Eerste heilige Communie

De kinderen worden uitgenodigd om deel te hebben aan de gemeenschap, aan de gezamenlijke maaltijd en om te herinneren.

Spaarproject

We vragen de kinderen zich tijdens de Vastentijd actief voor anderen in te zetten middels een 'heitje voor een karweitje' of met een andere opdracht. Zo zamelen we geld in voor een goed doel of doen we op een andere manier iets goeds voor een ander. De ouders van de werkgroep kiezen het goede doel.

Groepsindeling

We werken met één groep.

Tips voor de grote dag van uw kind

- ◇ Er wordt door de stuurgroep een fotograaf gevraagd, die van de hele viering foto's maakt..
- ◇ Het is storend voor kerkgangers en de fotograaf wanneer anderen ook foto's maken. We verzoeken u dit ook aan familie en bekenden te laten weten.
- ◇ De doopkaars krijgt zeker een plaats in de viering. Voorzie de doopkaars van een naamsticker. Kijk of er een gat onderin zit. De Stuurgroep laat nog weten, wanneer u de kaars meeneme.
- ◇ Voor de kinderen zal het fijn zijn als hun bezoek de viering in de kerk aandachtig, dus luisterend en kijkend volgt.
- ◇ Wij verzoeken u kinderen voor wie een viering van iets meer dan uur te lang duurt niet mee naar de kerk te nemen. Niet omdat zij niet welkom zijn, maar omdat praten, rennen, schreeuwen tijdens de viering afbreuk doet aan een mooie en rustige sfeer.
- ◇ Mocht u er prijs op stellen dat de Eerste Heilige Communie in uw trouwboekje wordt bijgeschreven, dan zullen mensen van het secretariaat dit graag voor u verzorgen.
- ◇ U kunt voor de viering een intentie laat lezen voor overleden familieleden of bekenden. U kunt uw vraag om gebed laten omschrijven als bijvoorbeeld: 'Voor Tonnie Jannink, de opa van Roos'. U kunt de intentie bij het secretariaat van de kerk, waar de Eerste Communie plaatsvindt, opgeven en betalen.

Stuurgroep

We hebben de taken binnen de stuurgroep als volgt verdeeld. Daarbij is ieder aanspreekpunt voor een bepaalde werkgroep. De werkgroepen vragen we straks een eigen contactpersoon te kiezen.

	Naam	Functie	Telefoon	E-mail
1.	Kirsten ten Asbroek	<ul style="list-style-type: none">• communicatie• versiering	06 426 60 283	barkir@bartmolenkamp.nl
2.	Jurgen ter Huurne	<ul style="list-style-type: none">• financiën• goed doel	06 125 52 722	jurgenterhuurne@hotmail.com
3.	Kim Breukers	<ul style="list-style-type: none">• fotograaf• maaltijd + kerkbezoeking	06 136 09 773	kimbreukers@hotmail.com
4.	Frank de Heus	<ul style="list-style-type: none">• bijeenkomsten• liturgie	06 300 988 33	f.deheus@rkzuidooosttwente.nl





Programma

Ouder-kind-bijeenkomst Advent	Land van verwachting	zat 26 nov: parochiezaal Bonifatius - begeleiding FH 15.00-16.30 uur
<i>Kerstvakantie: 24 december t/m 8 januari</i>		
Viering Kerst	Jezus wordt geboren	zat 24 december 19.00 uur: gezinsviering in de Bonifatiuskerk: FH
Presentatieviering		zat 7 jan: 18.30 uur - kerk Bonifatius - FH + WR - gezinsviering
Kinderbijeenkomst	Land waartoe geroepen	woe 18 jan: parochiezaal Bonifatius - begeleiding FH 15.30-16.30 uur
Opstarten werkgroepen		woe 25 jan: parochiezaal Bonifatius - begeleiding Stuurgroep + FH
		19.00 uur: werkgroep 'Versieren'
		19.45 uur: werkgroep 'Speurtocht + Maaltijd'
		20.30 uur: werkgroep 'Goed doel'
Kinderbijeenkomst	Land zorgeloos	woe 15 feb: parochiezaal Bonifatius - begeleiding FH 15.30-16.30 uur
Viering Aswoensdag	Land van vergeving	woe 22 feb: 16.00 uur - kerk Bonifatius - FH
<i>Voorjaarsvakantie Noord + Midden: 25 februari t/m 5 maart</i>		
Kinderbijeenkomst	Land van allemaal samen	woe 22 maa: parochiezaal Bonifatius - begeleiding FH 15.30-16.30 uur
Viering van Vuur en Water	Land van Leven	zat 8 apr: 19.00 uur - kerk Bonifatius - FH
<i>Meivakantie KEENDER 22 april t/m 7 mei? Meimarkt Haaksbergen 3e weekend mei?; Pinksteren 28 - 29 mei</i>		
Ouder-Kind -bijeenkomst Kerkspuurtocht + Maaltijd	Land van voor iedereen genoeg	woe 17 mei: kerk Pancratius én parochiezaal Pancratius - begeleiding FH
		s: 17.15-18.00
		m: 18.00-19.00
Ouderavond - Evaluatie, werving, laatste info, intredielid		din 30 mei: 19.30-21.00 uur - parochiezaal Bonifatius - FH
Generale repetitie	Land van herinneren	vrij 2 juni: kerk Pancratius - begeleiding FH 16.00-17.00 uur
Viering E.h.C.		Zon 4 juni: Pancratius - FH + WR - gezinsviering
		10.00-11.00 uur
Kinderbijeenkomst - Nakom	Land van moed	Activiteit Franciscusbende